

Μπαίνοντας στη Θέση του Άλλου

Την Τετάρτη 18-12-2024 στο σχολείο μας στο πλαίσιο της δράσης «Σχέσεις μεταξύ Μαθητών», πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία **βιωματικές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης/ενσυναίσθησης** για τον εορτασμό της Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία (3η Δεκεμβρίου) και της Ημέρας του Παιδιού (11η Δεκεμβρίου).

Σκοπός αυτής της δράσης ήταν η εκπαίδευση των μαθητών στις ατομικές διαφορές και την αποδοχή της διαφορετικότητας, προκειμένου να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση ως παράγοντας οικοδόμησης υγιών σχέσεων μεταξύ των μαθητών, ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας μεταξύ τους. Κατά αυτόν τον τρόπο αποτρέπονται τα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού.

Μέσω λοιπόν της δράσης αυτής, οι μαθητές μας, προσέγγισαν βιωματικά την αναπηρία, έβαλαν τον εαυτό τους στη θέση του άλλου, συνειδητοποίησαν ότι οι άνθρωποι έχουν πολλούς διαφορετικούς τρόπους να κάνουν πράγματα και να αντιλαμβάνονται τον κόσμο, προβληματίστηκαν και συζήτησαν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην καθημερινή τους ζωή.

Η μεγάλη συμμετοχή των μαθητών μας στις δραστηριότητες, αν και ήταν προαιρετικές, ο ενθουσιασμός και η συνεργασία τους, μας κάνει αισιόδοξους και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε.

Η δράση υλοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Διευθυντή **κ. Καρύδα Κωνσταντίνου** και την οργάνωση των:

- Πατούλια Γεωργίου - ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
- Χήρα Αγορίτσας - ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας
- Λιούκα Στεργιάννως - ΠΕ04.01 Φυσικός Ειδικής Αγωγής
- Μπαζάνη Αγάθης - ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας
- Λιάπη Αχιλλέα - ΠΕ08 Καλλιτεχνικών